

Begraafplaats Groenesteeg

Dit jaar is het precies twee eeuwen geleden dat de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg in 1813 in gebruik werd genomen. Behalve een nieuw verschenen boek is er op zaterdag 2 november een nagespeelde begrafenis uit 1846 van Diderik van Leyden Gael. Vooruitlopend op deze begrafenisstoet volgt hier een reeks

artikelen over het belang van deze persoon voor de stad. Vandaag: aflevering 7

De treurende weduwe

Piet de Baar

Diderik van Leyden Gael (1775-1846) trouwde in 1819 met Johanna van der Hoop. Hoe hij haar heeft leren kennen, weten we niet, maar zij zaten wel elke zondag in dezelfde Waalse kerk. Zou Diderik, na het overlijden van zijn vader Johan Gael in 1818, zich ineens gerealiseerd hebben dat het leven nu toch wel heel eenzaam begon te worden? En dat het stichten van een gezin daarin verandering zou kunnen brengen? En was de blauwkous Johanna een van de weinigen die wat standing betreft wel in aanmerking kwam voor een huwelijk? Of had hij al jaren tevoren trouwbeloften gedaan aan die lieve Johanna, maar wilde zijn vader onder geen beding toestemming voor het huwelijk geven? Hoe dan ook, op 10 februari 1819 gingen ze naar de Burgerlijke

Stand om aan te tekenen en twee dagen later naar de notaris om huwelijksvoorwaarden vast te laten leggen. Er zou geen enkele gemeenschap van goederen zijn. Johanna zou als zij langstlevende zou zijn, het huis Breestraat 125 met de inboedel erven. Als Diderik haar zou overleven, zou hij haar meubilair en sieraden erven. Johanna woonde toen nog bij haar moeder Maria Anna Cock en haar stiefvader luitenant-generaal David Bruce op het Gerecht. In het grote pand aan de Breestraat was ruimte genoeg voor een flink gezin, maar het huwelijk bleef kinderloos. Daarom had Johanna steeds een gezelschapsdame. Henriëtte Wilhelmina Coops zou haar jarenlang dienen en zelfs overleven. Op 30 oktober 1862 liet broer Willem Gerrit weten: 'Hedenmorgen te vijf ure ontsliep zacht, na eene ongesteldheid van weinige dagen, in den ouderdom van



Generale voor de nagespeelde begrafenis. De zwarte kat kwam ook nog langs.

ruim 79 jaren, Johanna van der Hoop'. De inventarisatie van de nalatenschap kostte flink wat tijd. Zo was er een Saksisch porseleinen servies dat alleen al op 1000 gulden geschat werd (maar bij verkoop f 1450 opbracht). Alle spullen bij elkaar waren ruim 10 mille waard. De vier rijtuigen in het koetshuis aan de Langebrug werden geschat op f 1560. Haar buitenverblijf Abtspoel werd door Gerrit Willink gekocht voor bijna 55.000 gulden. Zij had heel veel legaten in haar testament opgenomen, zodat er nog f 394.745,57 te verdelen overbleef. Daar ging nog bijna 20.000 gulden aan successiebe-

Begrafenisroute

De nagespeelde begrafenis van Diderik van Leyden Gael - de redder van de stad - gaat morgen om 13.30 uur van start vanuit de Hooglandse Kerk. Daar vindt eerder op de dag de Diesviering van de Historische Vereniging Oud Leiden plaats. De route van de stoet loopt via de Hooigracht, Levendaal en Steenschuur naar de Breestraat. Daar wordt halt gehouden op nummer 125, het vroegere woonhuis van Diderik. Dan gaat het terug over het Levendaal en de Rijnstraat naar Begraafplaats Groenesteeg. Om 14.45 uur zijn daar de toespraken aan het graf.

lasting af. De beste erfgenaam was haar broer, die f 125.232,19 kreeg. Die zal hij in de tien jaar dat hij nog leefde, wel niet opge-

maakt hebben, zodat de overige erfgenamen vast nogmaals een aardig erfenisje kregen. Een suikertante van jewelstel