



Begraafplaats Groenesteeg

Dit jaar is het precies twee eeuwen geleden dat de begraafplaats aan het einde van de Groenesteeg in 1813 in gebruik werd genomen. Behalve een nieuw verschenen boek is er op zaterdag 2 november een nagespeelde begrafenis uit 1846 van Diderik van Leyden Gael. Vooruitlopend op deze begrafenisstoet volgt hier een reeks artikelen over het belang van deze persoon voor de stad. Vandaag aflevering 6

Hoe rijk was die stinkerd niet?

Piet de Baar

Leiden * Diderik van Leyden Gael (1775-1846) gold in zijn tijd als rijkste inwoner van Leiden. Dat vele geld had hij niet alleen maar door hard werken of wijs beleid verdiend. Hij had het 'geluk' dat zijn drie broertjes op jonge leeftijd overleden en zijn zus Agneta Emmerentia op 31-jarige leeftijd. Daardoor werd hij enig erfgenaam van zijn ouders. Tevens was hij enig erfgenaam van zijn peetoom Diederik van Leyden en tante Aletta Gael. Deze oom was schatrijk en bezat bijvoorbeeld een kunstcollectie die de basisverzameling van het Rijksmuseum vormt. Al dat geld moest belegd worden

en daardoor kreeg Diderik veel kennis van effectenbeheer.

Dat werd zijn beroep: commissaris-directeur van het Kantoor van administratie van Hollandsche Fondsen ingeschreven in de Grootboeken van het Rijk, opgericht in 1809, samen met Mr. Paul Francois Hubrecht en Gijsbert van der Spruijt.

Vermogen

Na hun overlijden voerde hij het bedrijf samen met Abraham Hartevelt Joanneszoon. Er werd voor een vermogen van zo'n zeven miljoen aan staatsschuld geadmistreerd! Zelfs na aftrek van hetgeen Diderik per saldo aan de stad betaalde na de fraude van stadssecretaris Du Pui - door



De grafzerk van Diderik van Leyden Gaal.

FOTO LODEWIJK VAN KALLENBERG

wethouder Paul du Rieu becijferd op f 84.260,16 - mocht zijn nalatenschap er best nog zijn. De inventarisatie van de boedel kostte vele dagen. Het totaalbedrag kwam uit op f 1.283.677,53. Na aftrek van ruim een kwart miljoen aan successiebelasting resteerde f 1.003.420,38 en een halve cent - notarissen zijn heel precies. Het huis Breestraat 125 werd geschat op 6000 gulden en het buiten Abtspoel onder Oegstegeest op 16.000. Aan boerderijen en landerijen was er bijna voor 80.000 gulden.

Hij bezat daarnaast een leuke verzameling gouden en zilveren penningen ter waarde van 3921,70.

Effecten

En bij de stapels effecten valt je mond haast open! Vele pagina's lang worden honderden obligaties ook ten laste van andere landen opgesomd. Hij had ook flinke bedragen uitgeleend aan zijn latere erfgenamen E.H.J. Cunaeus en J.A. de Fremery en bezat ook obligaties en aandelen van de Grofsmederij.

Een schilderijenverzamelaar was Diderik daarentegen niet. Hij had kunst in huis voor slechts 760 gulden. De inboedel (f. 9920,-) ging naar de weduwe. Van het miljoen kreeg zij ruim de helft en zes neefjes en nichtjes Cunaeus elk bijna 80 mille. Niet onaardig! Als onderdeel van het haar toebedeelde kreeg Johanna van der Hoop ook het graf op 'Groenesteeg' waarin Diderik was begraven, getaxeerd op 40 gulden. Dit is nu een van de weinig overgebleven tastbare zaken die deze rijke stinkerd naliet.